

## Vraag het aan Morya



### Is dat wel jouw verantwoordelijkheid?

“Denk niet voortdurend dat je dit en dat en dat moet doen, maar durf rekening te houden met jezelf.

Voel je dus niet verplicht om steeds maar te beantwoorden aan de eisen die aan jou gesteld worden. Heel veel mensen hebben een druk op zich genomen doordat ze daaraan toegegeven hebben, doordat ze gezegd hebben: “Okay, die vraagt dit en die ander vraagt dat en ik moet dat doen want het is mijn verantwoordelijkheid.” Op deze manier nemen ze onwillekeurig een druk op hun schouders.

Natuurlijk hebben we bepaalde dingen te doen in het leven, zeer zeker, maar er zijn heel veel zaken die we op onze schouders nemen waarvan het eigenlijk niet nodig is.

Daar moet je dus op bedacht zijn, dat je daarnaar kijkt in je eigen leven, dat je ziet wat van jou is en wat je eigen verantwoordelijkheid is, wat je eigen leven is en daardoor leer je ook de levens van de anderen te zien en meteen durf je die te relativieren.”

A handwritten signature in blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”  
(uit hoofdstuk 3: ‘Het enge uiterlijke leven en het ruime innerlijke leven’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 219

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---